

Van: Michèl Admiraal - De Koningsboekerij

Verzonden: zaterdag 30 juni 2018 16:01

Onderwerp: Lees meer over Deel 3 - De ontvoering !



Om naar uit te kijken !

Op dit moment ben ik druk bezig met **Deel 3** van mijn sprookjesreeks. Het krijgt als titel **De ontvoering** en verschijnt dit najaar. Alvast een voorproefje:

Koning Michaelis kon nog steeds niet geloven wat vlak voor het vertrek van het veergaljoen was voorgevallen. Alsof het niet echt was gebeurd en hij het alleen had gedroomd. Toch was het maar een paar uur geleden dat prinses Hillegonde het had uitgemaakt. Ze was heel duidelijk, ze wilde hem nooit meer zien. Wat was hij blij geweest toen ze onverwacht op de kade van Muidenstijn stond. Eigenlijk hadden ze een paar avonden eerder al innig afscheid van elkaar genomen. Dat ze hem desondanks kwam uitzwaaien vond hij een teken dat ze hem moeilijk kon missen. Hoe groot was zijn verbijstering geweest dat ze alleen was gekomen om hem verwijten te maken. Het ging erom dat hij eerlijk naar haar was, zei ze, ze moest hem kunnen vertrouwen. Ze leek niet te begrijpen dat hij veel van haar hield en volstrekt oprecht was, maar alleen niets kon vertellen over het ware doel van zijn reis. Staatszaken zijn staatszaken, dat moest ze toch kunnen begrijpen? Op het moment dat hij haar wilde kalmeren gaf de brulaap van het veergaljoen het sein voor vertrek. Haar laatste woorden kon hij niet meer horen, maar dat zou weinig hebben uitgemaakt. Ze stapte in haar huurkoets zonder nog maar een keer om te kijken.

[Lees meer over Deel 1 en Deel 2](#)



Opruimexemplaren !

Als je mijn website bezoekt kun je direct profiteren van deze opruiming: de jaarkalender Magische Landschappen 2018 voor maar 5 euro inclusief verzendkosten en een mooie boekenbon. Er zijn al meer dan 150 exemplaren verkocht!

[Bestel hier !](#)



Copyright © De Koningsboekerij

Mijn emailadres is:

mjpadmiraal@ziggo.nl

Wil je iets veranderen?

Je kunt je [voorkeuren aanpassen](#) of [uitschrijven](#).