

Nieuwsbrief november 2018

**Van:** Michèl Admiraal - De Koningsboekerij <mjpadmiraal@ziggo.nl>

**Verzonden:** dinsdag 27 november 2018 21:25

**Onderwerp:** Het is bijna zover



## Het is bijna zover: Deel 3 De ontvoering verschijnt!

Vanaf 30 november ligt Deel 3 van De koning en de Prinses in de winkel, maar je kunt het boek nu al bij mij bestellen. Wat was gebeurd er in de vorige delen? In **De ontmoeting** besluit de koning om op zoek te gaan naar een nieuwe liefde en raadpleegt hij toverfee Amora. Na de eerste ontmoeting met prinses Hillegonde denkt hij dat hij het helemaal heeft verknoeid. In **De eerste kus** blijkt dit mee te vallen en worden ze verliefd. Helaas moet de koning op een geheime missie, waarover hij de prinses niets kan vertellen. Op het moment dat hij per schip naar Brittonnië vertrekt zegt de prinses dat ze hem nooit meer wil zien. Sombor kijkt hij even later naar de uitgestrekte zee:

*"Nu hij na al die donkere jaren eindelijk dacht een nieuwe liefde te hebben gevonden, wilde ze hem niet meer zien. Hoe kon toverfee Amora zich zo vergist hebben? Volgens Myron had zij talloze koningen geadviseerd en was ze beroemd om haar kennis van de sterren en de liefde. Na een aantal indringende consulten bij haar thuis stelde ze een kennismaking met de prinses voor. Hij zou nooit vergeten hoe lief en stralend prinses Hillegonde eruitzag op hun eerste ontmoeting bij het huis van de Gouden Schilder. Tijdens hun tweede afspraak hadden ze elkaar voor het eerst gekust op een brug van de Stamperstraat. Maar bij zijn bezoek aan haar werkpaleis in Gierzwaluwstad waren de eerste haarscheurtjes ontstaan. Tijdens het diner spraken ze over zijn reis naar het Land der Picten. Ze vond het gevaarlijk en wilde weten wat hij daar ging doen. Hij gaf een vaag antwoord en dat leek ze te accepteren. Toch kwam ze erop terug bij hun afscheid voor zijn zeereis naar Brittonnië. Het was een bijzondere avond geweest in haar woontoren. Ze hadden zelfs gedanst en tijd lang lagen ze dicht tegen elkaar op haar roze hemelbed. Ze vond het niet leuk dat ze hem niet kon komen opzoeken, er waren zelfs tranen geweest, maar hij had haar toch kunnen troosten. Niets leek meer tussen hen te staan, totdat het afscheid op de kade van Muidenstijn alles stuk maakte."*

[Ja, ik wil meer lezen !](#)



## Magische Landschappen 2019

Het is nu het moment om de landschapskalender 2019 te bestellen. 13 sprookjesachtige landschappen, elk met een bijzondere toelichting. Plekjes die weinig bekend zijn, of een bijzondere geschiedenis hebben. Ze nodigen uit om er zelf heen te gaan !

Bestel [hier](#) of stuur een email naar [info@dekoningsboekerij.nl](mailto:info@dekoningsboekerij.nl).



---

*Copyright © De Koningsboekerij*

**Mijn emailadres is:**

[mjpadmiraal@ziggo.nl](mailto:mjpadmiraal@ziggo.nl)

Wil je iets veranderen?

Je kunt [je voorkeuren aanpassen](#) of [uitschrijven](#).